

الأربعة
أطزروجة

26 juli 1979

Nummer 18



DUBBEL VIER

GEVARIEERD BLAD VAN HET NEDERLANDS VN DETACHEMENT IN LIBANON

PERSOONLIJK WOORD VAN DE BATALJONSCOMMANDANT

AFLOSSERS WELKOM !

Al heb ik op het vliegveld van Beiroet de aflossers welkom geheten bij ons bataljon, gaarne wil ik dat ook via 'Dubbel Vier' doen.

Op het vliegveld hebt U de afgelosten nog ontmoet.

U zult degenen moeten vervangen die hier, samen met de nog niet afgelosten, de spits hebben afgebeten.

Zij hebben er voor gezorgd dat U in een meer geregelde taakuitvoering komt dan zij zelf hebben gekend.

Ik wens U toe dat U in dezelfde voetstappen verder gaat en de goede naam, die zij hebben gevestigd, behouden laat blijven.

Van U wordt een strikt neutrale houding verwacht en een goede kameraadschap met degenen met wie U maandenlang dag en nacht zult optrekken.

Correct en beslist optreden is van het grootste belang, evenals zelfbeheersing. Kortom normaal je zaken doen.

En dat volhouden, ook al kan het werk een-tonig zijn en frustraties geven.

De opdracht hier is niet van enig gevaar ontbloot.

Denk aan de eigen veiligheid en aan die van anderen. Laat dat tot uiting komen door een goede zorg te besteden aan Uzelf en Uw uitrusting.

U zult merken dat U in korte tijd wordt

opgenomen in het sterke teamverband dat in het bataljon aanwezig is.

Hoewel ik beseft dat een persoonlijke kennis making met ieder van U op korte termijn niet mogelijk is, hoop ik toch op een spoedige ontmoeting.

Ik wens U sterkte en succes met de uitvoering van Uw taak, mede ten behoeve van de burgerbevolking, die het slachtoffer is van het hier heersende geweld.

GROETEN VAN HANS

HOSPITAAL

Korporaal Hans van Putten maakt het naar omstandigheden goed, zo meldt de Geneeskundige Dienst uit den Haag.

De plastische chirurgie aan zijn been is met succes uitgevoerd.

Hans heeft gevraagd zijn hartelijke groeter over te brengen aan Dutch Batt.

Luitenant Hoogerwerf bevindt zich nog in het Rambam-ziekenhuis in Haifa.

Hij maakt het goed.

Zondag zal hij weer een operatie aan zijn hand ondergaan.

LIBANONFONDS

Als nadere verwerkelijking van de gedachte aan een "Libanonfonds", zoals die werd vervat in de 'Dubbel Vier' van 20 juli, wil ik onderstaande bepalingen onder Uw aandacht brengen :

A. Doelstelling van het fonds

Het verlenen van steun in aanvulling op het pakket dat de sociale dienst biedt aan in Libanon gewond geraakte- of overleden militairen en/of hun naaste familieleden.

B. Structuur en werkwijze

1- Het bataljonsoverlegorgaan zal de projecten bepalen, waarvan de uitvoering uit het fonds zal worden gefinancierd.

2- Een commissie, die gevormd wordt uit oud-Libanongangers en leden van de Regimentsraad zal :

- binnen de grenzen van het beschikbare budget uitvoering geven aan de ideeën van het bataljonsoverlegorgaan
- suggesties doen voor eventuele aanvullende projecten aan het bataljonsoverlegorgaan
- periodiek financiële verantwoording afleggen aan de regimentsraad en in afschrift aan het bataljonsoverlegorgaan
- als verbindingsschakel fungeren tussen getroffen militairen en hun familieleden in Nederland en het bataljon
- kontakten aanknopen en onderhouden met de sociale dienst ten einde hun beider activiteiten op elkaar af te stemmen.

3- De regimentsraad zal :

- met twee leden zitting nemen in de onder punt 2 genoemde commissie
- het beheer voeren over het fonds in de meest ruime zin, met als uitvoerend orgaan de onder punt 2 genoemde commissie.

C. Financiering

1. In eerste instantie zal van alle in Libanon geplaatste Nederlandse militairen een bijdrage van \$ 5.- worden ingewacht; tegen een eventueel hogere bijdrage is natuurlijk geen bezwaar.

2. De commissie zal in ruime mate ruchtbaarheid geven in Nederland aan het bestaan van het fonds en haar gironummer, zodat het voor brede lagen mogelijk wordt een bijdrage te storten

3. Mocht het fonds door welke oorzaak dan ook over onvoldoende financiële middelen komen te beschikken, zal het bataljonsoverlegorgaan overwegen een aanvullende bijdrage van de leden van het detachement te vragen.

Commentaar en/of aanvullingen worden door mij namens de Bataljonscommandant belangstellend ingewacht !

De Kapitein,
E.J. Woessink

RADIO NEDERLAND

WERELDOMROEP

Onze Wereldomroep zal zijn nieuwsuitzending van 19.30 uur voortaan ook laten klinken via de 16-meter band.

De nieuwe frequentie is 17 605 Kiloherz. Deze extra ontvangstmogelijkheid betekent een verbetering voor de Nederlanders in het Midden Oosten.

De 13-meter band, waarop de uitzendingen gewoon doorgaan, zit overvol.

Wellicht is enige verbetering van de ontvangst te verwachten doordat de Wereldomroep de antenne in Madagascar iets zal bijdraaien.

Tijdens de metingen, die een technicus van deze omroep enige weken geleden bij Dutch Batt heeft verricht, is gebleken dat dit goede kans op succes heeft.

Na veel overleg met de PTT is Radio Nederland Wereldomroep er in geslaagd om de nieuwe frequentie 17 605 KHz op de 16-m band te mogen gebruiken voor de avonduitzendingen.

's Ochtends blijft de uitzending alleen op de 13-meter band te beluisteren.



اداء صوت

In Naqoura werken een aantal Nederlandse militairen, die in ons NL VN Detachement weinig bekend zijn. Aan deze militairen zullen we in komende uitgaven aandacht besteden in onze rubriek :

interview met

KAPITEIN

J. VAN DE VEN



"U heeft, denk ik, een functie waarbij U veel reist, kapitein. Ik zie U nogal eens in het UNIFIL-gebied!"

"Dat klopt, ik rij me te pletter."

"Wat is Uw functie?"

"Ik zit in de logistieke staf van het hoofdkwartier van de UNIFIL en ben belast met het stimuleren van het onderhoud bij alle eenheden en ik controleer tevens het onderhoudspeil".

"Kunnen de eenheden alle reparaties zelf verrichten?"

"Nee, ik bewerkstellig ook 4e en 5e echelons reparaties. Die worden uitgevoerd bij burgerbedrijven, zowel in Libanon als in Israël. Ik reis daarvoor in beide landen."

"Hoe vaak komt U bij de bataljons?"

"Minimaal een maar per week bij een bataljon. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de 'Westeuropese' onderdelen erg goed geoutilleerd zijn. Bij de andere onderdelen is het vaak behelpen en ze zijn vaak te beleefd om steun te vragen bij UNIFIL. Het grootste gedeelte van mijn tijd besteed ik dan ook aan de Nepalezen, de Fiji's en de Nigerianen."

"Wat is Uw mening over Dutch Batt?"

"Het bataljon is goed geoutilleerd zowel voor reparaties als onderhoudswerkzaamheden. Bovendien is daar het meeste en grootste materiaal te vinden."

"Matst U ze wel eens?"

"Ach, 't bloed kruipt waar 't niet gaan kan en ik versier wel eens wat. Waar ik niet zo goed tegen kan is dat er wel eens gezegd wordt dat 'ze' in Naqoura weinig doen, terwijl je dagelijks

op stap bent om wat voor ze te versieren. Ik kan me voorstellen dat men om onderdelen zit te springen, maar stakingen en de veel voorkomende vrije dagen in Israël remmen een en ander toch wel af om over de papiermolen helemaal maar te zwijgen. Ook zit de vervoersmogelijkheid over de grens me vaak dwars. Als je dan met een wielnaaf van zo'n 30 kilogram voor je buik zo'n 500 meter hebt gesjouwd en je levert dat ding af bij het onderdeel en er wordt dan gezegd 'ha, daar heb je de vacatieganger ook weer...', dan doet dat pijn."

"Afgezien van de moeilijkheden, die U zojuist genoemd heeft, zit U natuurlijk ook met een grote verscheidenheid aan voertuigen?"

"Alle landen hebben andere soorten voertuigen waardoor het verkrijgen van onderdelen en de bevoorrading bemoeilijkt worden. Ook is ontwikkelingspeil ten opzichte van onderhoudszaken niet gelijk. Wat dat betreft, dat wil ik even duidelijk stellen, steekt Dutch Batt boven de rest uit. De onderhoudsgroep Ploeger Sluiter en het Herstelpeloton zijn van grote klasse voor de UNIFIL-normen".

"Waar komen de reserve-delen vandaan?"

"De eenheid vraagt aan bij UNIFIL. Is het spul in voorraad is 't geen probleem. Is het niet in voorraad dan wordt het via de Field Service besteld in Israël of Libanon. Is het daar ook niet dan wordt het aangeschaft in het land van herkomst."

"Hoe komt het dan dat de levering zo lang duurt?"

"Helaas worden veel onderdelen per schip uit Nederland vervoerd. Veel liever zag ik een directe ruil per Friendship, maar dat schijnt niet te kunnen, omdat de betaling via de VN in New York plaats vindt."

"Ik heb gehoord, dat de onderdelen voor zes maanden reservedelen moesten meebrengen...!"

"Hadden we ook, maar dat was gebaseerd op Nederlandse normen en die zijn hier wel even anders, vandaar..."

"Bevalt het U hier?"

"Best. Ik heb er beslist geen spijt van dat ik hier ben gekomen. Het is een geweldige ervaring voor me, vooral de samenwerking met andere nationaliteiten."

"Wilt U nog wat zeggen?"

"Naast mijn werkzaamheden hier heb ik veel contacten met ouders van militairen, vooral in het Zuiden van ons land. Bovendien schrijf ik wekelijks in het Nieuwsblad voor het Zuid-

den en af en toe in het dagblad Trouw."

"Heeft U een hobby?"

"Mijn hobby is 'Willem II', die club is in de eredivisie gekomen en dat is grote klasse. Jammer voor de Groningers, maar Willem II was nu eenmaal beter!"

"Zeer bedankt..."

V E E L
W A C H T D E L I C T E N
V O O R D E
KRIJGSRAAD

Dinsdag 24 - en woensdag 25 juli heeft de Krijgsraad 18 vergrijpen berecht die zich vooral in de eerste maanden van het optreden van Dutch Batt in Libanon hebben voorgedaan.

Daarvoor waren de President van de Mobiele Krijgsraad Landmacht, Mr.Kloots en auditeur Mr.J.Bekkering uit Nederland overgekomen. Leden van de Krijgsraad waren kolonel J.C. Constandse en -uit Naqoura- luitenant-kolonel F.H. van Woensel.

Verreweg de meeste zaken waren wachtdelicten, waarvoor de uitspraken varieerden van f 150.- tot f 400.- boete.

"Verzaken van de wachtplicht is weliswaar altijd en overal een ernstig delict", aldus de auditeur-militair, "de laakbaarheid kan door de omstandigheden wel degelijk worden beïnvloed". Mr.Bekkering bezag de wachtdelicten in zijn eerste -meer de algemene situatie betreffende- requisitoir duidelijk in het licht van de bijzondere omstandigheden waaronder in Zuidlibanon wordt gewerkt. Hij sprak met waardering over het feit, dat de Krijgsraad de gelegenheid heeft gehad om zich in het gebied van het Nederlandse bataljon te oriënteren.

"Het is goed dat niet alleen met het Wetboek in de hand recht wordt gedaan. De omstandigheden waaronder het feit is gepleegd staan wel in de stukken, maar deze oriëntatie heeft heel sterk duidelijk gemaakt dat met name in de aanlooperperiode orde en regelmaat en schriftelijke consignes ten aanzien van de wachttijden niet mogelijk waren".

Bij zijn beoordeling van de wachtdelicten wilde de Krijgsraad voorop stellen dat (schild)wachtdelicten zeer ernstige feiten zijn. Met name hebben problemen die zich in de aanlooperperiode hebben voorgedaan hun invloed gehad. Het geheel van werkzaamheden

dat moest worden verricht vormde een zware belasting, die zijn weerslag had op het algemene gedrag. Mentaal was het bataljon, naar de mening van de Krijgsraad, nog niet ingesteld op de omvang van de vereiste waakzaamheid.

Ook de Krijgsraad betrok deze omstandigheden in zijn oordeel over de wachtdelicten.

De overige gevallen betroffen onder andere een diefstal, nog in Nederland gepleegd-het ging over het niet-betalen aan een zelf-tankstation- en een ongeval met een UZI, waarbij sprake was van overmoedig en bravoure achtig optreden. De diefstal kwam de dader te staan op een boete van f 400.-. Hetzelfde bedrag moest de soldaat betalen, die zijn vriend met de pistoolmitrailleur oppervlakkig in de kuit trof. Hun vriendschap bleek onder het ongeval niet te hebben geleden; wel kwam duidelijk naar voren dat de schutter van zijn handeling behoorlijk geschrokken.

Tenslotte veroordeelde de Krijgsraad nog een soldaat die hash in zijn bezit heeft gehad. Bij twee gelegenheden was hij daarop betrapt.

Er was sprake van een overtreding en een misdrijf, die hem in totaal kwamen te staan op een boete van f 300.- en een voorwaardelijke straf van twee weken met een proeftijd van twee jaar.

Vrijwel alle beklagden deden afstand van het recht op hoger beroep.

D A N K B E T U I G I N G

GASTVRIJ

Van de waarnemend Bevelhebber der Landstrijdkrachten, generaal-majoor J.G.Roos, onving de bataljonscommandant een brief met de volgende inhoud :

Onderwerp : Bezoek Defensiecommissie

De Minister heeft mij verzocht U namens de delegatie van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten Generaal die zich van 18 t/m 22 juni 1979 op de hoogte heeft gesteld van de toestand in het Midden Oosten, ten zeerste te danken voor de gastvrije ontvangst en de goede begeleiding gedurende het bezoek aan Uw bataljon.

Betrokken Kamerleden hebben mij doen weten grote waardering te hebben voor de wijze waarop Uw onderdeel zich in Libanon van zijn taak kwijt.

even stilstaan...

VAN
DOMINEE
EN
AALMOEZENIER



Aflossing

Afgelopen Donderdag is mijn opvolger hier in Libanon aangekomen. Ds J.Schout, die al vanaf 1 maart in Assen gewerkt heeft bij de militairen, die zich voorbereidden op hun vertrek naar Libanon.

Ook langs deze weg wil ik hem van harte welkom heten en ik hoop, dat hij zijn werk hier met vreugde mag doen.

Zelf ga ik 1 augustus terug naar Nederland.

Het is dus de laatste keer, dat ik in deze rubriek een stukje schrijf.

Deze laatste keer wil ik dan nog een paar dingen zeggen, die eigenlijk al eerder gezegd hadden moeten zijn.

Bewondering

Dat in de eerste plaats, ik heb grote bewondering voor iedereen, die ik hier in de laatste vier maanden heb leren kennen.

Niet zozeer op militair gebied, want daar heb ik niet zoveel verstand van, maar gewoon, op menselijk gebied.

Als ik terugdenk aan de periode tussen 12 januari en 10 maart, waarin zoveel problemen naar voren kwamen, dan is het allemaal heel erg meegevallen.

Want wat speelde er allemaal niet: het van huis zijn; het gevaar, dat je hier zou lopen en later : is het niet veel te druk en hoe zal het gaan met dat leven in kleine groepjes.

Achteraf kan ik niets anders zeggen, dat vrijwel iedereen zich er met grote geestelijke veerkracht doorheen geslagen heeft.

Dat is mij meegevallen en daar heb ik bewondering voor !

Blij

Wat mij ook is opgevallen en waar ik erg blij mee ben is, dat er veel meer mensen, dan ik had verwacht, bezig zijn met het Geloof.

Niet dat jullie in drommen tegelijk naar de kerkdiensten komen, maar in de gesprekken kwam het wel vaak naar voren.

Nogmaals : ik ben er blij om, dat ook nog in deze tijd en in deze omstandigheden -of juist in deze omstandigheden?- mensen, jonge mensen proberen te geloven, want mijn idee is dat je daar zeker steun aan kunt hebben.

Dat wens ik iedereen dan ook toe.

Vloeken

Tot slot dan een kort 'gedichtje' naar aanleiding van het vele vloeken, wat ondanks het bovenstaande, ook nog veel gedaan wordt.

Ik hoop, dat iedereen daar toch eens over nadenkt :

VLOEKEN

*Is 'God-verdoem-mij'
een stopwoord
en 'niet zo bedoeld'
of is het eigenlijk zeggen,
dat je geen toekomst
en geen hoop meer ziet
en liever niet
op aarde was.....
Is dat niet triester
dan de vloek op zich ??*

Wens

Ik wens ieder, die teugkeert naar Nederland, e gelukkig en goed leven toe.

Ieder, die hier voorlopig blijft en ieder, die hier net gekomen is : hetzelfde en veel sterkte hier in Libanon !

Moge de Heer met U allen zijn...

Ds H.Stam

RAMADAN

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخط الأبيض من الأسود من الغبر

*... en eet en drink
totdat voor U
de witte draad
onderscheidbaar wordt
van de zwarte draad
in de dageraad;
vervult daarna het vasten
tot de nacht ...*

Deze week, om precies te zijn in de nacht van de zesentwintigste op de zevenentwintigste juli begint voor de Islamieten in de gehele wereld de vastenmaand. Deze wordt ook wel 'Ramadan' genoemd naar de gelijknamige maand volgens de Islamitische tijdsrekening.

Ook in het Nederlandse UNIFIL-gebied, waar een overgroot deel van de Libanese bevolking Mohammedaans is, zullen we, niet altijd duidelijk zichtbaar overigens, geconfronteerd worden met deze maand van 'De Grote Vasten'.

Ieder rechtgeaard Moslim zal zich moeten onderwerpen aan een van de moeilijkst te vervullen regels uit de Koran, namelijk van zonsopgang tot zonsopgang vasten. De Koran is trouwens het heilige boek van de Islamieten. Het bevat teksten die Mohammed (570-632 na Christus), de latere Profeet die door de God Allah geroepen was om het geloof in Hem te verkondigen, via de engel Gabriël van Allah te horen kreeg.

Enkele andere grondregels naast het vasten waaraan de Islamieten zich moeten houden zijn onder andere de plicht om vijf maal daags te bidden, de 'salat' welke kan worden uitgesproken nadat men het gezicht in de richting van Mekka heeft gewend en het lichaam is gereinigd, de plicht tot het geven van aalmoezen en eenmaal in het leven een bedevaart naar Mekka, de geboorteplaats van Mohammed, te maken, de zogenaamde 'hadj'!

De Islamieten geloven dat Allah deze maand van vasten heeft geschapen om hen in staat te stellen Hem beter te kunnen

aanbidden. Gedurende de laatste tien dagen van de Ramadan is er één dag, niemand weet exact welke, waarop de 'heilige deuren' zijn geopend en elke Islamiet om vergiffenis of genezing kan vragen

Tijdens deze periode van vasten gelden er verschillende regels voor de Moslims. De belangrijkste en meest zware is dat er van zonsopgang tot zonsopgang niet gegeten of gedronken mag worden. Verder is het niet toegestaan meer dan 48 kilometer van huis te reizen, om flauw te vallen, over te geven, om geslachtsverkeer te hebben en om onder water te duiken (er zou enig vocht in de maag terecht kunnen komen).

Op mensen die oud of zwak zijn berusten deze verplichtingen niet, zij moeten daarentegen zorgen voor de armen door het geven van voedsel en dergelijke.

Ook het toedienen van injecties is uit de boze. Echter wanneer men ernstig ziek is, is weer de voorgaande regel van toepassing, zodat het zelden voorkomt dat gelovigen sterven uit dit soort overwegingen.

Door deze levenswijze in de maand Ramadan tracht men door middel van zelfbeheersing en respect voor de mede-gelovigen, die eveneens vasten, een situatie te creëren die optimaal is voor het contact met en de aanbidding van de God Allah.

Eenmaal daags rond zes uur klinkt een speciaal gebed vanuit de luidsprekers van alle moskeeën, dat in het teken staat van de vastenmaand. Degenen die niet in staat zijn de moskee te bezoeken dienen thuis te blijven om het gebed te beluisteren en het gesproken woord na te zeggen.

Het einde van de Ramadan wordt altijd uitbundig gevierd ('aid'). Schapen koeien worden op rituele wijze geslacht, er wordt gedronken, gegeten, nieuwe kleren worden aangetrokken en de armen ontvangen een gulle aalmoes.

Een lange, zware maand is achter de rug en dat moet gevierd worden!

*Bronnen :
Mohammed Dakik
Vrij Nederland*

PLECHTIGHEID
TE SIDDIQIN

mini medalparade

Dinsdagochtend 24 juli werd ter hoogte van post 7-9 aan tweendertig 'laatkomers' -zij bevinden zich vanaf 30 maart in Libanon- de VNmedaille uitgereikt.

Deze 'minimedialparade' werd bijgewoond door overste E.H.Lensink, die geassisteerd door majoor Straatman, majoor Souman en kapitein Karremans het kleinnood op de diverse borsten speldde

Daarvoor had hij in een korte speech gememoreerd aan de lovende woorden van Generaal Vadset, destijds uitgesproken tijdens onze 'grote' medalparade.

De overste voegde daar nog aan toe : "Aangezien wij hier in internationaal verband werkzaam zijn en het intussen wel duidelijk is dat we als beste eenheid te boek staan waarbij ons bataljon nog de laagste gemiddelde leeftijd kent kunnen wij als Nederlanders reuze trots zijn op deze onderscheiding."

Hij dankte vervolgens voor de perfecte organisatie en gastvrijheid van de pantserondersteuningscompagnie, die een bijzondere tractatie aanbood in de vorm van een smaakvol gebakje en een bak koffie (echte); en niet te vergeten sergeant I v.d.Leur voor de vlekkeloze weergave van het Wilhelmus.

Opvallende verschijning tijdens deze parade was de aanwezigheid van een wonderschone Libanese journaliste. Zij eiste werkelijk alle aandacht op van de aspirant-medaille-dragers. Een grapje deed al gauw de ronde: "Eerst 'the bad news' -vandaag helaas geen medailles, mannen; nu 'the good news' : inplaats daarvoor een genoeglijk samenzijn met deze stoeipoes".



OOM AGENT VERTELT



Veel vreugde deze afgelopen week. Een week van beslissingen en uitslag op vragen waarvan sommigen van ons mee zaten.

Het werd door de Mobiele Krijgsraad uitgesproken.

Met spanning in hun body werd alles door de beklaagden gevolgd.

Sommigen hadden misschien wel al eens zo iets meegemaakt, voor de meesten was dit voor het eerst van hun leven.

Een zucht van verlichting werd geslaakt toen het afgelopen was.

Er kwam weer een zekere mate van zekerheid in hun leven.

Heel begrijpelijk en menselijk...

Het menselijke en begrip voor de situatie straalde af van deze Krijgsraad. Ik ben van mening dat hier een woord van hartelijke dank op zijn plaats is, voor de correcte en zeer menselijke wijze van handelen van dit college op de beide toch wel unieke zittingsdagen.

Vreugde was er bij de afzwaaiers toen ze eindelijk in het vliegtuig konden stappen. Weemoed was er bij dezelfde mensen dat ze hun vrienden moesten achterlaten.

Good luck gewenst door de Marechaussee!

Dit geldt ook voor de nieuw-aangekomenen.

Ik heb ze gezien met hun mooie blauwe baretten die nog niet stijf stonden van het Libanese stof en nog niet verbleekt waren door de Libanese zon.

Veel sterkte hier bij het zware werk, waar je goed aan zal moeten wennen.

Tot ziens !



INCIDENTEN

INCIDENTEN IN DUTCH BATT GEBIED

In tegenstelling tot de vorige week hebben zich in deze week meer en ernstiger incidenten voorgedaan.

- 18 juli post 7-18 Te 19.30 uur valt er een fosforgranaat (mr) binnen 100 meter van de opstelling
- post 7-17
en post 7-17B Te 19.45 uur vallen er 3 mortiergranaten binnen 100 meter van de opstelling
- 19 juli post 7-1 Te 01.40 uur valt er een mortiergranaat binnen 100 m van de opstelling.
- post 7-17
en post 7-17B Tussen 20.30 en 20.56 vallen er in de omgeving van deze posten 2 fosfor- en 3 brisantmortiergranaten.
- post 7-18
en post 7-17 Tussen 16.54 en 17.26 uur vallen er in de omgeving van deze posten 30 à 35 mortiergranaten op een afstand van 300 tot 800 meter
- 20 juli post 7-1A Tussen 18.20 en 19.05 uur vallen er in de omgeving van deze posten 14 mortiergranaten
- en post 7-17
 post 7-18
en post 7-19 Tussen 21.10 en 21.40 uur vallen er 1 à 2 KM Noord van post 7-18 tien mortiergranaten.
- 21 juli post 7-1 In de nachtelijke uren worden vanaf deze locatie 17 vaartuige waargenomen die vanuit Zuidelijke richting tot ongeveer 3 KM uit de kust richting Tyre voeren.
- 22 juli post 7-4 Te 16.20 uur worden er op deze post een 5-tal en te 17.45 uur een 25-tal patronen uit een zware mitrailleur afgevuurd. In beide gevallen zonder ongelukken.
- 23 juli Haris Door een patrouille wordt in de avonduren een auto aangehouden met twee inzittenden waarvan een in het bezit is van een revolver met zes patronen. Deze wordt in beslag genomen.
- post 7-20 C Te 06.40 uur worden vanuit El Salani een 25-tal geweerpatronen op deze post afgeschoten.

INCIDENTEN IN UNIFIL-GEBIED

In deze periode is eigenlijk maar één ernstig incident te melden.

Op Zaterdag 21 juli te 15.00 uur rijden DFF met 1 tank, 2 jeeps, 1 vrachtauto en 1 halftrack met ongeveer 15 man vanuit Zuidelijke richting het Ierse gebied binnen, tot op ongeveer 5 meter van een Ierse post en richten daar, 3 KM in UNIFIL-gebied, een roadblock in.

Tot op dit moment zijn zij daar nog aanwezig en wordt er op hoog niveau onderhandeld.

Ons bataljon levert een reserve van 5 YP's, die eventueel versterking kunnen bieden. Deze reserve brengt de nacht van dinsdag op woensdag in Iers gebied door en worden daar met mitrailleurs en mortieren in de avond en nacht beschoten.

Als extra dreigement wordt door de DFF post OP RAS omsingeld en tijdelijk bezet door 25 man en 1 tank.

Deze trekken zich later terug met achterlating van 4 man.

Deze week werden door de verschillende partijen + 10 000 mitrailleur- en geweerpatronen en + 680 artillerie- en mortiergranaten afgevuurd. Een groot deel viel in het UNIFIL-gebied, vooral in de omgeving van de kustweg bij de Charlie-compagnie.

